

## Met Allerzielen in het LindenLabyrint iemand herdenken van wie je houdt elk jaar op 2 november

Je bent van harte welkom om met Allerzielen het LindenLabyrint te lopen met in je hart en gedachten een overleden dierbare.



Op de heenweg in het labyrint kan je voelen wat deze persoon voor je betekent en hoe zij of hij je heeft geholpen om te zijn wie je nu bent. In het hart van het labyrint kan je letterlijk stilstaan bij jullie samen. Op de terugweg loop je de wereld weer in, op je eigen twee benen.

Na een gezamenlijke voorbereiding loop je het Labyrint in je eigen tempo, de een misschien in een kwartier, de ander in een uur. Ik zal het labyrint hoeden. Na afloop is er ruimte om ervaringen uit te wisselen als je dat wilt. Je kan een foto meenemen van de persoon die je wilt herdenken. En neem je een glazen potje mee? Ik zorg voor kaarsjes.



Over de tijd rond Allerzielen wordt van oudsher gezegd dat de sluiers tussen de werelden dan het dunst zijn en contact met mensen die zijn overgegaan naar de andere werelden gemakkelijker is dan in de rest van het jaar. Je kan vertellen hoe het met je gaat en vragen hoe het met de ander gaat. Het is ook de tijd van Samhain, het Keltisch oud en nieuw, het vieren van de wisseling van seizoenen en de cyclus van leven en dood. De aarde bereidt zich voor op een nieuw begin. Een mooi moment om terug te kijken in je eigen leven, oude dingen los te laten en je voor te bereiden op de toekomst.

WAAR: vlakbij Driebergen-Zeist

BIJDRAGE: € 15

CONTACT: Hanke Bootsma 06 129 172 50 [www.tvaltjetoe.nl](http://www.tvaltjetoe.nl)

Je kan je opgeven met een mail naar [info@tvaltjetoe.nl](mailto:info@tvaltjetoe.nl)

Daarna ontvang je de routebeschrijving